

Thuisliturgie zondag 15 maart 2020

Thema: Vier Verzoening 'Voorbeeld'



In mijn vorige werk zongen we graag het lied 'Houd vol' van Kees Kraayenoord: "Houd vol, Houd vol. Hij laat niet los". Vanwege het coronavirus zien wij ons als gemeente in een situatie waarin we eigenlijk niet eens elkaars hand mogen vasthouden. Maar dat betekent niet dat we elkaar loslaten! Want we kunnen wél onze handen vouwen en elkaar zo in verbondenheid voor Gods aangezicht brengen. En we kunnen wél onze handen opheffen en zo samen God eren! En we kunnen spreekwoordelijk onze handen naar elkaar uitstrekken en elkaar niet vergeten. Des te mooi dat wij vandaag zo in klein verband samenkomen. Minder compact in één ruimte, maar nu juist mooi verspreid over heel Getsewoud en daarbuiten. Namens het leiderschapsteam wens ik jullie een hele mooie samenkomst, in de wetenschap dat – ook al moeten wij misschien een beetje loslaten: Hij laat niet los. Houd vol!

LITURGIE

10.00 uur Welkom, door de gastvrouw/-heer

Moment van stilte

Opening met gebed

Zingen/luisteren:

- Opw. 598 - Uw sterke hand
https://www.youtube.com/watch?v=AB_iYMC2yA

Kijken/luisteren Toespreek 'Voorbeeld'

Zingen/luisteren:

- Opw. 789 - Lopen op het water
<https://www.youtube.com/watch?v=tnmJsp7Okhw>

Reflectiemoment

Als reflectie zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt voor één van onderstaande opties kiezen of ze beide doen.

Optie 1: luisteren naar: Sela - God roept ons
<https://www.youtube.com/watch?v=i4q7bd3UURs>

Optie 2: Gespreksvragen

EEN KIND HEEFT HONDERD OUDERS.

Kinderen worden niet alleen opgevoed door hun ouders. Ook door opa en oma en tante Ada. Door juffrouw Margreet en meester Harrie.

Door de buurvrouw die warme chocolademelk voor ze maakt, als mamma even naar de tandarts moet.

Door Marco van de pizzeria, bij wie ze in de keuken mogen kijken. Door de voorleesmoeder en de timmeropa op de basisschool.

Door die jongen van zes straten verder met dat kaalgeschoren hoofd. Die gisteren hun fietsketting er weer om heeft gelegd.

Door de man met die grote moestuin, die zei dat ze geen aardbeien mocht

ten pikken, maar niks tegen mamma heeft verteld. Door de vader van dat vriendje, die op zaterdagmiddag soms mee voetbalt op het veldje langs de spoorlijn.

Door die mevrouw aan het eind van de straat die een brief aan de burgemeester schreef "Wanneer komen die verkeersdrempels nou?"

Door de mensen in Hilversum, die dat kinderprogramma maakten waar ze vannacht van hebben gedroomd.

Elke jongen en elk meisje is een kind van de maatschappij. Die ze vormt en vrijheid geeft en corrigeert. En wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.



1. Welke persoon is in jouw leven een voorbeeld (geweest)? Even buiten Jezus om: een leraar, een buurman, je ouders, een tante, een vriend, of juist een beroemdheid of een fictief karakter uit een boek of film? Deel met elkaar wie het voor jou is en waarom?
2. Denk vervolgens na over wat je doet of nog meer kan doen om die ander na te volgen. Is het een haalbaar voorbeeld voor je? Deel met elkaar.
3. In hoeverre ben jij een voorbeeld voor anderen of kan jij dat zijn? Of ben je er helemaal niet bewust van? En als je kijkt naar bovenstaande advertentie?

Afsluiten met gebed

Je kunt hier de gespreksvragen afsluiten met gebed of ruimte nemen voor voorbeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- Inventariseren wat de dank- en gebedspunten zijn voor vandaag en de komende week, waarbij één iemand de voorbede leidt;
- Een kringgebed, waarbij bijvoorbeeld één iemand start en één iemand afsluit;
- Of een combinatie daarvan.
- Optie: sluit eens af met het gezamenlijk 'Onze vader'.

Zingen/luisteren:

- Darlene Zschech - Jesus at the center of it all
<https://www.youtube.com/watch?v=D8HOOofTXmlg>

Collecte

Collecte??? Ach ja, als we toch digitaal bezig zijn... 😊 Voel je niet verplicht, maar we zijn heel blij als je een kleine gift wil overmaken. Dat kan via de CHRCH app, maar ook via <https://crosspointgetsewoud.nl/donations/doe-mee/>. Je gift ondersteunt het werk van CrossPoint in Getsewoud.

Zegen

Opties:

- Eén iemand spreekt een zegen uit;
- Je zingt een zegenlied (bijv. Opw. 602 – Vrede van God):
<https://youtu.be/8KY5sZ07L0>);
- Of je doet het samen: Lees met elkaar Numeri 6: 24-26 hardop voor:
"Moge de HEER ons zegenen en ons beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn, moge de HEER ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven." Amen.

Afsluiten met zingen/luisteren:

- Matthijn Buwalda - Eén gebed
https://www.youtube.com/watch?v=ox_yDoljwwk