



Bijpraten!

Er gebeurt van alles in en rondom CrossPoint. We gebruiken een wekelijkse mail om kort jullie aandacht te vragen. Maar soms is het ook goed om meer met elkaar te delen. Daar gebruiken we deze nieuwsbrief voor. We praten je bij over de ontwikkelingen en de keuzes in CrossPoint. Maak tijd vrij om te lezen en betrokken te blijven! Veel leesplezier gewenst! Els Natzijs en Taco Koster

Nieuws kernteam

Als kernteam (Marieke, Guido, René, Marco en Taco) zijn we meestal op de achtergrond bezig met de ontwikkelingen in CrossPoint. In deze nieuwsbrief nemen we je graag mee in de gesprekken die we gevoerd hebben.

- Je hebt het misschien al een keer horen rondzingen? Taco heeft aangegeven dat hij in de tweede helft van 2019 zal stoppen met zijn werk in CrossPoint. Zijn motivatie? Zelf zegt hij er dit over:
'Het is gewoon een nuchtere beslissing. Ik wil niet te lang op één plek blijven werken omdat dan het gevaar groot is dat het steeds meer van mij afhankelijk wordt. En natuurlijk heb ik ook mijn eenzijdigheden. Dus, tijd voor een ander! Het voelt wel vreemd, omdat ik enorm kan genieten van CrossPoint en mijn werk in deze wijk. Maar ik geloof dat het goed is. En wat ik daarna ga doen? Nog geen idee! Ik vertrouw erop dat er vast nog wel een plekje in Gods koninkrijk is waar ik anderen tot zegen kan zijn!'
Als CrossPoint gaan we de komende maanden een proces in. We zullen een aantal stevige vragen stellen. Wat is onze roeping? Wat voor een gemeente willen we zijn? Waar gaan we onze prioriteiten leggen? Welke financiële mogelijkheden hebben we? Etc. Als kernteam hebben we Paul Schot gevraagd om procesbegeleider te worden. En in dit proces willen we samen stappen zetten, dus weet je uitgedaagd om mee te denken, mee te bidden en mee te bewegen! Wordt vervolgd.
- Het kernteam én de teamleiders van de werkgebieden vormen samen het leiderschapsteam van CrossPoint. (Mensen met een 'hervormde' achtergrond zouden zeggen: de kerkenraad; en mensen met een 'evangelische' achtergrond zouden zeggen: de oudstenraad.) Ook in dit team zijn er wisselingen: Dennis Honcoop (teamleider Omzien) en Lucretia de Ruiters (teamleider Jeugd) zijn gestopt. We zijn blij en dankbaar dat Ria van Leeuwen teamleider Omzien wil worden. Op zondag 21 oktober geven we haar Gods zegen mee en bedanken we Dennis en Lucretia. Jullie begrijpen: we gaan op zoek naar een opvolger van Lucretia. En daar komt nog bij: eind dit jaar stopt Guido Quispel als secretaris van het kernteam. Ook voor hem zoeken we een opvolger. We brengen in deze zoektocht met nadruk onder woorden dat het een verantwoordelijkheid is voor ons allemaal! Anders gezegd: kijk eens om je heen! Wie zie jij waarvan jij zegt: dat is een teamleider Jeugd! Of dat is bij uitstek een secretaris voor het kernteam! Geef je suggesties door op de mail: kernteam@crosspointgetsewoud.nl. (En doe dat voor 21 oktober.)
- Als kernteam horen we met regelmaat 'kleine' verhalen die indruk maken. Voorbeelden die laten zien hoe dat werkt, leerlingen van Jezus die hun leven en geloven in de praktijk brengen! Laten we een paar van die verhalen delen:
 - ✓ Als iemand op een zondag bijna voor het eerst van haar leven een kerk binnenloopt zijn er meerdere mensen die haar aanspreken. En uiteindelijk zeggen: 'Kom je mee lunchen straks?' Een warm welkom!
 - ✓ Bij de middagen van Sport en Spel in de zomervakantie zijn er heel wat leuke gesprekjes gevoerd. Mooie ontmoetingen. En hoe bijzonder is het dan als een vrouw

met haar kinderen op de zondag daarna in de samenkomst is: 'Ik wilde wel eens meemaken wat het betekent om kerk te zijn!'

- ✓ En hoe waardevol is het als bij House of Joy een bezoeker haar levensverhaal inclusief haar zorgen deelt. En daarbij laat merken dat het goed is als één van de teamleden voor haar bidt. Het is de cultuur van Gods koninkrijk.
- Natuurlijk zijn er ook andere bewegingen. Afgelopen zondagmorgen kon je in de samenkomst met je mobiel onder woorden brengen waar je tegen op zag. Er kwam een aantal heftige opmerkingen voorbij op de beamerschermen. En te midden van al die opmerkingen blijft staan dat we in een God geloven die mensen niet in de steek laat. In alles wat we nu gedeeld hebben blijven we als kernteam de vraag stellen hoe we dicht bij het verlangen van CrossPoint blijven.



In onze missie en visie staat verwoord dat we mensen uitdagen om volgelingen van Jezus te worden, om met Hem te leven en zich in te zetten voor Gods koninkrijk in deze wereld. Hoe we dat handen en voeten geven? We hebben dat op deze manier verwoord: 'CrossPoint is een open kerk in Getsewoud waar het vertrouwen op Gods genade centraal staat en waar de bijbel de leidraad is. Daarom is iedereen welkom, mogen alle vragen gesteld worden en is betrokkenheid op elkaar belangrijk. Alles is erop gericht om mensen met het evangelie in aanraking te brengen, hen te leren Jezus te volgen, te groeien in geloof en zich in te zetten voor Gods koninkrijk. CrossPoint is present in de wijk Getsewoud en zoekt aansluiting bij de leefwereld en behoeften van de mensen. Kleine groepen zijn de basis van de gemeente, ze stimuleren het volgen van Jezus en de betrokkenheid op elkaar.'

- Bij de laatste vergadering van het leiderschapsteam is ook gesproken over de financiële situatie van CrossPoint. Het financiële team heeft een prognose gegeven die niet rooskleurig is. We stevenen af op een tekort van omstreeks 11.000 euro en als er niets verandert is dat tekort volgend jaar nog groter omdat dan de financiële steun van de Protestantse Kerk wegvalt. De komende weken en maanden zal het financiële team meer van zich laten horen. We gaan geen tijdrovende en energievretende acties organiseren. (We hebben het allemaal druk.) Maar we kunnen met elkaar natuurlijk nog wel een aantal financiële stappen zetten.
- Nog een item: we zijn al heel lang in gesprek met de organisaties die de verhuur van de Breedenborgh regelen. Er blijft veel onduidelijk. En de uitgewerkte plannen om naar de bovenzaal te verhuizen liggen nog steeds op de plank, in afwachting van de antwoorden van deze organisaties. Dat is best lastig, voor het beheersteam en bijvoorbeeld ook voor de leiding van de King's Kids, met steeds andere lokalen. We hopen en bidden dat er binnenkort goede afspraken gemaakt kunnen worden. Heb nog een beetje geduld!

Er zou veel meer te zeggen zijn! Daarom nodigen we jullie uit om op donderdag 22 november naar de gemeente avond te komen. We nemen dan de tijd om te bidden, om bij te praten en om vragen te beantwoorden. Noteer deze avond alvast in je agenda. En als kernteam willen we benadrukken dat we enorm dankbaar zijn voor zo veel mensen in CrossPoint die meedoen! Dat is echt geweldig! Hartelijke groet, Guido, Taco, Marieke, Marco en René.

Kleine groepen in CrossPoint

De kleine groepen zijn van start gegaan! Aanhaken is natuurlijk altijd nog mogelijk. Er is keus uit verschillende groepen. Maar al die groepen werken met dit ABC-tje:

- A – Aandacht voor elkaar
- B – Bijbel lezen en bidden
- C – Context is hier en nu

Er is een gevarieerd en veelkleurig aanbod, dat is ondertussen wel duidelijk, met een link naar 'sterk en moedig':

- Triangels
- Groeigroepen
- Ouders met jonge kinderen groep
- Bijbelstudie groep
- Creatieve groep
- Worship groep
- Schrijf groep

Er is ook een creatieve groep op de ochtend gestart. Daar kunnen zeker nog mensen bij aanhaken. En richting 2019 liggen er nog plannen om op te pakken: De Alphacursus bijvoorbeeld! En het zou zo maar kunnen dat we een cursus 'Luisterend bidden' zullen organiseren, in samenwerking met New Wine. Of wat te denken van een kring waar we alle ruimte bieden om lekker in gesprek te gaan over kritische vragen die je over het geloof kunt stellen?



Ander nieuws om met elkaar te delen vanuit het werkgebied 'Groeien en Leren':

- We begroeten nieuwe mensen in CrossPoint. Maar het is niet gelukt om in september een introductiecursus te organiseren. Mocht je nou wel belangstelling hebben, laat het dan even weten, want dan kunnen we dat in november oppakken!
- Er is een Doop/Belijdenis/Doopvernieuwing groep gestart. Vijftien jongeren gaan de uitdaging aan om te praten over geloven, het volgen van Jezus en keuzes maken. Taco trekt met deze groep jongeren op. Eén keer in de twee weken komen ze bij elkaar.
- Een paar maanden geleden waren er tussen Pasen en Pinksteren LED groepen. Leven. Eten. Delen. Samen eten, leuke gesprekken voeren, leven en geloven delen. Zonder poespas van ingewikkelde diners en keurig opgeruimde huizen. Nee, gewoon zoals het is. En ook niet te lang. De reacties na afloop waren bijna allemaal positief. Dus we gaan dat nog een keer met elkaar opzetten. Maar nu kiezen we voor een eenvoudige organisatie: in deze periode hangt er op zondag in de hal van de Breedenborgh een groot formulier waarop je je kunt aanmelden als deelnemer en/of gastgezin. Neem op zondag je agenda/mobiel mee, kijk wanneer je kunt en schrijf je aanmelding op! (We richten ons op de weken 43, 45 en 47.) Doe mee!

Zondagse samenkomsten

We hebben in de zomervakantie drie zondagen met huiskerken gehad. Na de zomer zijn we begonnen met de themareeks Rozengeur en maneschijn. En nu zijn we aanbeldand bij een volgende reeks, waarbij een lijntje loopt met de kleine groepen: Sterk en moedig. Natuurlijk zijn we nog wel benieuwd naar jullie ervaringen met de huiskerken en jullie redenen om wel/niet mee te doen. Dus binnenkort krijg je een korte enquête in je mailbox met de vraag om antwoorden te geven. Dat helpt! En deze twee foto's geven een mooi beeld. (Maar het was niet overal zo druk. Zo is het ook nog eens.)



De laatste jaren deden we ook wel zondagen met cursussen/workshops. Dat zit in een vernieuwde opzet nog steeds in de planning, maar is verschoven naar het voorjaar. In de maand oktober zijn we vooral bezig met de themareeks Sterk en moedig. In de maand november is het aanbod meer divers van karakter: Op zondag 4 november is er een samenkomst speciaal met en voor kinderen. Op zondag 11 november begroeten we Martijn Vellekoop. Martijn stuurt in de Protestantse Kerk het team aan dat kerken helpt om te pionieren. Op zondag 18 november bieden we in de samenkomst ruimte aan doopvernieuwing en op zondag 25 november staan we stil bij de mensen die ons ontvallen zijn. We delen verdriet en hoop. En daarna begint de adventperiode, op weg naar kerst.

In de themareeks Rozengeur en maneschijn hebben we met elkaar ook pittige onderwerpen besproken. Het was bijzonder om te merken dat er ook alle ruimte was om met elkaar en voor elkaar te bidden. Eerlijkheid en kwetsbaarheid roepen op tot een sfeer van zorg, aandacht en gebed.

Kerstwandeling: Vrede

Zaterdag 22 december: de achtste editie van de kerstwandeling. Het thema is gekozen: Vrede! Het script is al bijna helemaal klaar. Op maandag 15 oktober gaan we de laatste knopen doorhakken. En dan gaat de praktische uitwerking alle aandacht vragen: decors, kostuums, geluid, licht en al dat soort zaken. Binnenkort kun je dus wel een oproepje verwachten om te helpen!

Weet je wat door de jaren heen steeds meer gegroeid is? We werken steeds meer samen met andere partijen. Het HVC gaat op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de kerstwandeling. Op creatief en digitaal gebied. En we werken al jaren samen met het Woon/Zorgcentrum In 't Zomerpark. Een grote groep bewoners en vrijwilligers vertrekt steevast om 17.45 uur als de eerste wandelaars. En we boffen ermee dat het Zomerpark voor de warme chocomel zorgt. Dit jaar hebben we nog een nieuwe partner in de wijk gevonden. Maar dat houden we nog even geheim.

Het team dat de wandeling coördineert bestaat uit Lianne van der Hek, Ingrid van der Voort en Taco Koster. Maar er zijn dus al veel meer mensen lekker druk mee. Concrete vraag: we zijn op zoek naar vlaggen van andere landen. Kom jezelf uit een ander land of heb je burens uit een ander land, kunnen we dan jouw/hun vlag lenen voor de kerstwandeling? (Mail kerstwandeling@crosspointgetsewoud.nl.)

Al Massira

Na de zomervakantie is House of Joy opgestart. De eerste weken was het nog wat rustig. Maar de laatste weken is het drukker en begroeten we ook nieuwe bezoekers. De maandagmiddag blijft een mooie plek om mensen die nog niet zo lang in Nederland en Nieuw-Vennep wonen te ontmoeten en te helpen, bijvoorbeeld bij het Nederlands oefenen. (En het blijft schrijnend om te horen dat juist deze mensen aangeven nauwelijks contact te hebben met hun burens, omdat iedereen te druk is met zijn eigen leventje.) Het zijn bijzondere middagen waarin we als team van House of Joy willen uitstralen dat ieder mens welkom is en dat ieder mens waardevol is. We brengen Matteüs 25 in praktijk waarin Jezus spreekt over het helpen/dienen van de vreemdelingen.



In dit traject zijn we als team de Al Massira cursus op het spoor gekomen. Je kunt deze cursus vergelijken met de Alphacursus. Dus vrijblijvend kennismaken met het christelijk geloof. Maar de Al Massira cursus is veel meer gericht op mensen met een Midden Oosten achtergrond. We willen op woensdagavond 14 november met deze cursus van start gaan. We zullen één keer in de twee weken samenkomen. Dus een nieuw traject, los van House of Joy. We maken gebruik van filmmateriaal dat in het Arabisch en in het Farsi (Iran) te beluisteren is. Manja, Jacqueline, Taco en Rawaa zijn bij Al Massira betrokken. Het is best een spannende stap. Gebed gevraagd!

Jongeren

Op zoveel plekken zijn jongeren in beweging gekomen! De tienerclub Xcited is van start gegaan. En bij Contrast komen veel jongeren bijna iedere zondagavond bij elkaar. Een mooie ontmoetingsplek in het Trefpunt/Witte Kerk. En je hebt al kunnen lezen, een groep jongeren is de uitdaging aangegaan om een aantal keer met Taco verder te praten over geloven. En niet te vergeten, er is natuurlijk ook de jongerengroeigroep bij Stef en Marieke. En deze groep is het afgelopen weekend met elkaar op stap geweest. Bijzonder! En dan gelijk maar even een fotootje voor het sfeerbeeld ...



Kleding

Er blijft wel eens wat kleding liggen in de Breedenborgh. Ben je iets kwijt? Kijk dan even op de onderstaande foto! Herken je iets, meld je dan bij Jacqueline Koster, jacquelinekoster@solcon.nl. Komen er geen reacties? Dan gaat de kleding naar een goed doel!



Colofon:

Kernteam

René Kroes

Marco Keuken

Marieke Havenaar

Taco Koster (voorzitter)

Guido Quispel (secretaris)

kernteam@crosspointgetsewoud.nl

Teamleiders

Ria van Leeuwen (Omzien)

Maaïke Scheffers (Samenkomsten)

Eveline Schot (Groeien en Leren)

Hugo de Jong (Goed Doen)

Jan Dick Verkerk (Beheer)

??????? (Jeugd)

Dominee

Taco Koster

dominee@crosspointgetsewoud.nl

06 - 19 92 19 74 / 0252 - 70 11 14

Ontmoet Taco in Massada, Händelplein 1, Nieuw-Vennep (dinsdagmorgen en donderdagmiddag) of volg hem op Facebook en Twitter.

Giften

Geef je gift voor CrossPoint via rekeningnummer NL71 RABO 0132 6582 08 t.n.v. CrossPoint. We hebben ook een rekeningnummer voor Goed Doen/Diaconie: NL75 INGB 0006 2734 06.

Administratie

Lid worden? Gezinsstelling veranderd? Nieuw adres? Geef je gegevens even door aan Jana van Bokhoven, mail leden@crosspointgetsewoud.nl.