

Liedteksten bij thuisliturgie zondag 15 maart 2020



Opwekking 598 – Uw sterke hand:

Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw handen
mijn leven als klei.
Zo vormt U mij naar Uw plan.

U roept mij zacht in Uw nabijheid;
daar vind ik kracht,
Uw geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer,
hoe is steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij o Heer,
dichter naar U toe.

Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.

U roept mij zacht in Uw nabijheid;
daar vind ik kracht,
Uw geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer,
hoe is steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij o Heer,
dichter naar U toe.

Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Opwekking 789 – Lopen Op Het Water:

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein)

Bridge 4x:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

Opwekking 774 – Ik verlang naar Jezus:

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.

Refrein :
Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.

Refrein 2 :
U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi.)
U bent eindeloos mooi.)
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:
) 4x
Heer, U bent oneindig mooi.)

(Refrein 2)

U bent eindeloos mooi.)
U bent eindeloos mooi.)
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:
) 2x
Heer, U bent oneindig mooi.)

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.

Darlene Zschech - Jesus at the center of it all

Jesus at the center of it all
Jesus at the center of it all
From beginning to the end
It will always be, it's always been
You
Jesus, Jesus

Nothing else matters
Nothing in this world will do
'Cause Jesus You're the center
Everything revolves around You
Jesus You
At the center of it all
At the center of it all

Jesus be the center of my life
Jesus be the center of my life
From beginning to the end
It will always be, it's always been
You
Jesus, Jesus

Nothing else matters
Nothing in this world will do
'Cause Jesus You're the center
Everything revolves around You
Jesus You

From my heart to the Heavens
Jesus be the center
It's all about You
Yes it's all about You

Jesus be the center of Your church
Jesus be the center of Your church
And every knee will bow
And every tongue shall confess You
Jesus, Jesus
Jesus, Jesus
Jesus, Jesus
Jesus, Jesus

From my heart to the Heavens
Jesus be the center
It's all about You
Yes it's all about You

It's all about You, all about You,
Jesus

Matthijn Buwalda - Eén gebed

Heer mijn verlangen is
Dat elke gebeurtenis
In mijn leven zal getuigen
Van een God zo oneindig groot
En van Uw overwinning op de dood
En dat mijn hart voor U zal juigen!

Heer ik heb maar één gebed ik heb maar één gebed
Dat ik meer en meer op U ga lijken
Heer ik heb maar één gebed ik heb maar één gebed
Dat er steeds meer van Uw liefde mag gaan schijnen
Door mij

Heer U bent alles waard
Want zelf bleef U niets bespaard
Toen U stierf voor al mijn zonden
En daar leverde U strijd
En heeft U voor mij de weg bereid
Tot genezing door Uw wonden

En U bent het waard
Om net als U te willen zijn
Heer hoor mijn gebed
En stort Uw Geest van liefde uit in mij