

Toespraak Taboes doorbreken

Geld / 10 juni 2018

MENTIMETER ...

Praten over geld: Leuk, uitdagend, spannend, gevoelig. Beetje ongemakkelijk ook. Het heeft te maken met ons persoonlijk leven, onze bedrijfsvoering en ja, het heeft ook te maken met het reilen en zeilen van CrossPoint. Het loopt allemaal door elkaar heen. Wist je trouwens dat er in de bijbel veel over omgaan met geld gesproken wordt? Het onderwijs van Jezus zoomt met regelmaat in op dit onderwerp. Voorbeeld Lucas 12:15: 'Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft!' Wie je bent wordt niet bepaald door je rijkdom. Wie je bent wordt ook niet bepaald door je armoede. Er is meer dan dat.

De echo van deze woorden van Jezus vinden we op allerlei manieren terug in het vervolg van de bijbel. Kernachtig vind ik de woorden van de apostel Paulus in 1 Timoteüs 6. Hij beschrijft het gevaar en de zegen van geld:

Vers 9 en 10: Pas op! Geld en hebzucht zijn een valstrik. Je komt vast te zitten! Je komt in de verleiding om een ander te bedonderen. Voorbeelden genoeg. Je komt in de verleiding om verkeerde prioriteiten te stellen, relaties gaan kapot en geloven kan verflauwen. Voorbeelden genoeg. En ook in het groot, een maatschappij gebaseerd op geldzucht loopt vast. De wortel van alle kwaad is hebzucht.

Vers 17 en 18: Geef gul! Stel je hoop op God, Hij voorziet en we mogen volop genieten! En ja, doe goed, wees rijk aan goede daden, wees vrijgevig en bereid om te delen. We geloven in een vrijgevige God!

En nu concreet? Ik merk dat mensen soms van mij verwachten dat ik dan even precies onder woorden kan brengen hoe dat in de praktijk moet. In het eerste deel van de bijbel kom je bijvoorbeeld de regel tegen dat de Israëlieten 10 procent van hun winst moesten besteden aan de tempel en de zorg voor armen. De zogenaamde tienden. Het voelt dan heel aantrekkelijk om deze lijn door te trekken. Hoeveel moet je geven aan de kerk en aan anderen? Dat is 10 procent van je inkomen! Punt! En dan kun je reageren met: Zo, dat is wel erg veel! Of juist andersom: Zo, is dat alles? Maar in het tweede deel van de bijbel merk je dat er niet meer gesproken wordt over deze zogenaamde tienden, maar dat er vooral een aantal principes gedeeld worden. En vergis je niet, ze zetten je stevig aan het denken, maar de keuzes die we vervolgens maken kunnen voor ons allemaal heel verschillend zijn. Ik neem je mee in de tweede brief aan de Korinte, geschreven door Paulus. In die brief spreekt hij uitgebreid over het geven van geld. Een paar opvallende zaken:

Spannend onderwerp

Er was allerlei gedoe en ruzie geweest. Daarom komt hij er in deze brief nog eens op terug. Wat was trouwens de achtergrond? Paulus heeft de kerken gevraagd om geld in te zamelen voor de christenen in Jeruzalem. Zij worden vervolgd en zitten klem. De andere kerken kunnen hen helpen, biddend, en op financieel gebied! Maar er was dus al veel gedoe geweest. (Geld blijft een spannend onderwerp. Vervalt ook vandaag snel tot moralisme of manipulatie.)

Redenen om te geven

De vraag komt namelijk aan bod: Waarom zou je eigenlijk geven? Ik vind drie antwoorden die ons kunnen helpen:

- Je ziet de nood/de vraag van anderen!
- Geven verrijkt de ontvangers en de gevers! Vers 6 spreekt over een rijke oogst in het geven. Vul dat niet gelijk financieel in. Te kort door de bocht. (En veel mensen zijn met deze tekst misbruikt. Schrijnend.) Vers 12, 13 en 14 laten veel meer iets zien van de geweldige gevolgen van het geven. Verrijkend!
- Is het gevaar niet dat we geven om er zelf beter van te worden? Daarom krijgen we nog een fundamentele principe aangereikt! Wij geven omdat God zijn rijkdom met ons deelt. De kern van ons geloof is dat we uitspreken dat de Vader zijn Zoon voor ons heeft gegeven en dat Hij ons in Hem een nieuw leven gegeven heeft, een leven dat alles overtreft. LEZEN 2 KORINTE 8:9! LEZEN 2 KORINTE 9:15! We mogen zó veel ontvangen van God. En ik weet dat we dit vooral toepassen op geestelijke zaken. En dat is een enorme rijkdom! Maar het is ook bijbels om op deze wijze naar alle andere zaken in ons leven te kijken. We ontvangen! We zijn niet zo zeer de eigenaar van al ons geld en al onze bezittingen, maar we mogen het gebruiken van God. Hij is ten diepste de eigenaar en wij mogen er mee aan de slag. Verrassend perspectief ...

Praktische tips bij het geven

Geven hoort bij het koninkrijk van God. Het sterkste motief heeft dus niet te maken met de nood van de ander; het gaat er ook niet om dat wij er zelf beter van worden; maar het komt vanwege de ervaring van Gods goedheid in ons hart en leven. God is vrijgevig. Zijn genade is onbetaalbaar. Zijn vergeving is oneindig groot. Hij had er alles voor over. Hij betaalde zelf de prijs. En daarmee ontwikkelt zich een totaal nieuwe kijk op je leven, op je identiteit en op je bezit. Vrijgevigheid is dan geen vervelende opdracht, maar een bevrijdend gevolg van genade en liefde. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk. In deze brief doet Paulus een aantal prettig nuchtere uitspraken als het op geven en helpen aankomt:

- 1 Korinte 16:2: 'Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen.' We dragen dit werk samen. Ieder van u. Het moet niet zo zijn dat een paar mensen deze kar moeten trekken. Samen.

- Maar in deze woorden ontdekken we ook dat iedereen naar vermogen moet geven. Dat is per persoon verschillend. In 2 Korinte 8:11 staat dan ook heel nuchter: 'Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt.' Je moet jezelf niet te kort doen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij of je kinderen in de problemen komen. Wees daarin nuchter.
- Maar dan klinkt tegelijkertijd de oproep om evenwicht te bewaren. Dus enerzijds is er de waarschuwing om niet te veel te geven. Anderzijds is er de waarschuwing om niet te weinig te geven. We worden opgeroepen om regelmatig en royaal te geven. Stel jezelf deze vraag: Waar kun jij met Gods geld anderen tot zegen zijn en meewerken aan de komst van Gods koninkrijk? Waar kun jij met Gods geld mensen in armoede dichtbij of ver weg helpen? Waar kun jij met Gods geld ook de beweging van CrossPoint in Getsewoud en omgeving stimuleren? Ben ik bereid om een offer te brengen? Wees royaal en vrijgevig (en het zou zo maar kunnen dat je veel meer dan 10 procent kunt geven)!
- Word je nu ongemakkelijk? Ik wel. Daarom ben ik zo blij met deze uitspraak: 'Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft!' Laat je niet dwingen. Geef niet uit medelijden of om er zelf beter van te worden. Maar geef met je hart. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Laat zijn vrijgevigheid jou leiden. Blijmoedig geven. De collecte als het meest vrolijke moment van de samenkomst?

En nu? Je kunt je geld op allerlei manieren geven. Zo direct zal Guido een lijn trekken naar CrossPoint, ons verlangen als gemeente om betrokken te zijn bij de beweging van Gods koninkrijk, ook in onze omgeving. En we hebben elkaar dan nodig. Maar ik neem je mij met een paar persoonlijke gedachten:

- Geven is voor mij een oefening in vertrouwen. Natuurlijk blijf ik mijn gezond verstand gebruiken. Niets mis mee. Maar het is ook een oefening in vertrouwen: Samen met God door het leven gaan. Hij voorziet. Hij leidt. Ik leg mijn leven in zijn hand. Ik wil me niet laten bepalen door angst en onzekerheid.
- Geven is voor mij een oefening in eerlijk durven zijn. Ik betrap mezelf op allerlei arglistige gedachten. 'Wat zou ik niet met al dat geld kunnen doen om mijn eigen leven nog plezieriger en prettiger in te richten? Waarom zou ik het geven aan anderen als ik er zelf beter van kan worden?' Eerlijkheid is op zijn plaats.
- Geven is voor mij een oefening in bewogen willen zijn. Laat ik me nog raken door de nood en het onrecht in deze wereld? Meestal vraagt God niet van ons dat we alles weggeven, maar laat ik me nog wel raken door alles wat om me heen gebeurt?
- Geven is voor mij een oefening in vreugde delen en ontvangen! Het is een voorrecht om te geven en daarmee God te dienen en anderen te helpen. En wonderlijk genoeg creëert het op allerlei manieren ook in mijn eigen leven vreugde en dankbaarheid!!



EXTRA COLLECTE ?
IK MOET DIT JAAR NOG
WEL TWEE KEER OP
VAKANTIE !

